

Malou Berg hyllar minnen som berikar livet

Efter 25 års arbete har Malou Berg nu avslutat sitt stora musikverk Plejadsviten, som omfattar 9 album livsbejakande, meditativ musik. När nu LightSongs trippelalbum, det senaste albumet i sviten, är på väg ut i världen aktualiserar Malou en rad kärlekssånger som fötts parallellt med Plejadsviten. På alla hjärtans dag släpptes "Du är en värld att leva i", och nu, på saknade vännen Roffes födelsedag, är det dags för känslostarka "Minnen".



– Kärlek är ett starkt tema i allt mitt skapande, berättar Malou. Många sånger har skrivits, producerats och också spelats in under årens gång, men sedan pausats under arbetet med Plejadsviten. Men nu vill jag ge kärlekssångerna vingar!

*"En svunnen tid
ett annat liv
Minnen
Vår sång finns kvar
i allt
den finns kvar i allt jag ser"*

Sången Minnen handlar om alla de där underbara minnena som aldrig lämnar en, även om den man upplevt dem med kanske inte finns hos en längre. Minnen som inte bör sörjas, utan som istället är värdefulla och kan berika livet.

Vår sång finns kvar

– När jag skrev Minnen så handlade den först om ett uppbrott som jag gått igenom, berättar Malou. Jag jobbade länge med texten, men fick aldrig till den. Jag pratade med Susanne Wigforss som fångade känslan jag ville åt, och skrev de kärleksfulla och ömsinta orden som passar så fint till melodin.

– Idag, den 19 april, är det min saknade vän Roffes födelsedag, säger Malou. Det känns fint att släppa Minnen som en hälsning och hyllning till honom. Vi var vänner i 50 år, delade Livet med stort L och inspirerade varandra. Roffe var en sån där person som kunde glädjas åt det fina i stunden och bortse från resten. Han hade ett skratt som liksom bubblade upp inifrån och spred sig till alla oss andra. Jag har en bild på honom framme, och pratar med honom då och då. Vår vänskap lever vidare, trots att han gick bort förra året.

– När vi förlorar någon, oavsett om de bara försvinner ur våra liv eller helt enkelt går bort, så har vi en tendens att fastna i förlusten, konstaterar Malou. Idag när jag ser tillbaka på allt fint jag delat med Roffe, så är det just så som Susanne Wigforss skriver i Minnen. Jag kan tänka på de fina minnena och låta dem vara pärlor i min livskorg här och nu.

– Det finns en sorg i melodin till Minnen men Susanne har fokuserat på glädjen minnena ger. De fina minnena är något man aldrig förlorar, säger Malou.

Malou, Susanne och Steve

Malou Berg och Susanne Wigforss har jobbat tillsammans sedan början av 80-talet och bland annat skrivit gospelsånger som tre år i rad fick utmärkelser i Billboard Song Contest.

– Susanne är en mycket god vän och det bidrar också till det vi skapar. Så vänskap ger också värdefulla minnen – i det här fallet bokstavligen, konstaterar Malou. Malous känsliga och samtidigt starka röst får sällskap av flygel och stråkar. Resultatet är en hyllningshymn till livet vi levt och allt det vi upplevt under resan.

– Vi spelade in låten live i Konserthuset 2007, jag och fantastiska Steve Dobrogosz som spelar flygel. Utmärkande för Steve är att han går in i den musikaliska formen och tar den till sig, och sedan lägger han till sin egen ton så att det blir så mycket mer än bara ett ackompanjemang. Han skapar en musikalisk värld.

– Nu känns de här kärlekslåtarna mer aktuella än någonsin. Vi behöver omfamna kärleken!

Titel: Minnen
Artist: Malou Berg
Musik: Malou Berg
Text: Susanne Wigforss
Piano: Steve Dobrogosz
Release: den 19 april 2025
på Spotify m fl streamingplattformar

För frågor kontakta:

Stefan Egmar
Stiggy Music & Management AB
stefan@stiggymusic.com
070-562 57 52

Malou Berg
Malou Mountain Music AB
info@malou.se
070-316 3100

Malou Berg

är en etablerad musiker både i och utanför Sverige. Först som singer-songwriter, deltagare i Melodifestivalen 1977 och skapare av musik till kabaré och teater.

Ett stipendium på Berklee College of Music blev startskottet för mer själslig musik. Först hyllad gospel som tre år i rad fick utmärkelser i Billboard Song Contest. Sedan Den inre vägen – ett bejublat sakralt verk för tre solister, kör och stråkkvartett. Malous senaste album, innan kärlekssångerna "Du är en värld att leva i" och "Minnen", heter **LightSongs**. Meditativ musik som rönt stor uppskattning, inte minst i Asien.

Kärlekssången Minnen handlar om att omfamna allt det fina som lever kvar bortom sorgen. En hyllningshymn till livet vi levt!